

Door de liefde laat u wekken

Door de liefde laat u wekken, spoed u, herders, op de baan,
om naar Betlehem te trekken en om naar de stal te gaan.

Vrede, vrede, vred' op aard aan alle mensen

die van goede wille zijn.

Wie komt hier ons rust verstoren in het midden van de nacht,
door zo blij muziek en koren, samen spelend onverwacht?

Vrede, vrede, vred' op aard aan alle mensen

die van goede wille zijn. (2x)

Vrees niet, herders, 't zijn goemaren van een onverwachte vreugd
die 'k u lieden kom verklaren: wees nu, herders, al verheugd!

Vrede, vrede, vred' op aard aan alle mensen

die van goede wille zijn. (2x)