

Heel jou

Als je alles geeft, maar het lukt je niet
Als je alles hebt, maar het zelf niet ziet
Als je wakker ligt van het verdriet
Zo op jezelf

En de tranen stromen alsmaar door
Als je iets verliest dat bij je hoort
Dat je lief hebt, maar het gaat kapot
Zo door de helft

Volg het licht naar huis
Hoofd omhoog en met je blik vooruit
Ik ben hier en heel jou

En als ze niet meer bij je staan
Ben je te verliefd om te laten gaan
Ga je op je eigen benen staan
En word jezelf

Volg het licht naar huis
Hoofd omhoog en met je blik vooruit
Ik ben hier en heel jou

Stilte, huil maar
En houd me vast terwijl je steeds een beetje loslaat
Stilte en huil maar bij mij

En weet dat, je altijd
Bij mij mag komen als de wereld even wegglijdt
En weet dat
Je altijd bij mij

Volg het licht naar huis
Hoofd omhoog en met je blik vooruit
'k hou van jou, van heel jou