

Mag ik daar even stil bij staan

Ja, ik weet, 't is cliché, maar toch is het waar
Jouw arm om me heen, gewoon bij elkaar
Al zeg je niets, ik weet precies hoe jij je voelt
We hoeven nooit meer alleen te zijn

**Als ik jou nooit had gevonden
Kon ik de leegte denk ik niet aan
Noem mij maar emotioneel of bijzonder
Mag ik daar even stil bij staan?
't Schijnt dat je me lucht geeft wat ik niet wist
Soms dan weet je niet wat je mist
Want als ik jou nooit had gevonden
Mag ik daar even stil bij staan?**

De regen verdooft je, toch blijf je staan
En je weet, ik beloof je nooit weg te gaan
Nee, ik had nooit gedacht dat het makkelijk was
We hoeven nooit meer alleen te zijn

**Als ik jou nooit had gevonden
Kon ik de leegte denk ik niet aan
Noem mij maar emotioneel of bijzonder
Mag ik daar even stil bij staan?
't Schijnt dat je me lucht geeft wat ik niet wist
Soms dan weet je niet wat je mist
Want als ik jou nooit had gevonden
Mag ik daar even stil bij staan?**

**Als ik jou nooit had gevonden
Kon ik de leegte denk ik niet aan
Want als ik jou nooit had gevonden
Mag ik daar even stil bij staan?**